



Kapel “t Heiligenhuuske” aan de Kogelstraat

Aan de Kogelstraat (op de hoek met de Bosstraat) onder twee prachtige lindebomen stond tot 1970 een fraai bakstenen kapelletje met leien dak. De vloer was oorspronkelijk van blauwe en rode plavuizen. Het is in 1872 gebouwd door Theodorus Janssen (geboren 16 mei 1814 in Horst) en zijn echtgenote Johanna Geertrui Bouten (geboren 29 januari 1824 in Sevenum). Zij bewoonden boerderij “De Kogel” aan de Kogelstraat 70.

Een inscriptie in cement op de voorgevel van de kapel luidde als volgt:

THEODORUS JANSSEN JOHANNA GEERTRUDIS BOUTEN 1872.

Naar verluidt zou het kapelletje op aandringen van mevrouw Janssen zijn gebouwd. Het echtpaar Janssen had een dochter die naar het klooster wilde. Haar moeder, die slecht ter been was, zag haar dochter niet graag vertrekken. Toen vader Janssen zijn dochter vroeg waarom ze zo graag naar het klooster wilde, antwoordde zij dat ze graag veel wilde bidden. Waarop vader Janssen voorstelde: “Ik zal een kapelletje bouwen, je kunt daar dan zoveel bidden als je wilt en hoeft niet naar het klooster te gaan”.

Mevrouw Janssen ging dagelijks bij de kapel bidden, dus haar dochter had het bidden niet van vreemden. De kapel werd in de volksmond “t Heiligenhuuske” genoemd. De mensen uit de omgeving waren zeer aan het kapelletje gehecht en kwamen er vaak bidden. Als er een ernstig zieke in de buurtschap was, werd door een familielid huis aan huis aangekondigd, dat er ‘s avonds in “t Heiligenhuuske” gebeden zou worden. Er werd dan een rozenkrans van 15 tientjes gebeden. Dat gebeurde ook als er iemand van de buurtschap overleden was en wel elke avond zolang de overledene “boven aarde” stond. Het voorbidden gebeurde door enkele vrouwen gezamenlijk. Aan de kinderen werd een snoepje beloofd als ze goed meebaden. Men kwam ook bij het kapelletje bidden voor een vlot verloop van het tandjes krijgen bij de kleine kinderen.

Het bezoek aan het kapelletje werd geleidelijk minder na de bouw van de kerk in 1933. Bij ziekte en sterfgeval werd de rozenkrans voortaan in de kerk gebeden.

Het kapelletje is vele jaren lang onderhouden door de familie Zanders, die lange tijd op boerderij “De Kogel” heeft gewoond.

Geleidelijk is het kapelletje in verval geraakt en in 1970 is in het kader van de ruilverkaveling het kapelletje afgebroken.

Er zijn serieuze plannen geweest om het kapelletje weer in de oude stijl op te bouwen, maar het is er uiteindelijk nooit van gekomen.

Jarenlang was de plaats onder de lindebomen leeg, totdat er in 1982 een veldkruis is geplaatst dat nogal afwijkt van de traditionele kruisen. Het bestaat uit twee naast elkaar geplaatste eikenhouten balken, die ingelaten zijn in een betonnen voetstuk. Bovenaan is een opening gelaten in de vorm van een kruis en hierin is een zeer modern bronzen corpus geplaatst, dat gemaakt is door kunstenaar Peter Hermans uit Griendtsveen.

Enkele jaren geleden is bij het veldkruis een picknick tafel met zitbanken geplaatst, waardoor er een prachtig rustplekje is gekomen voor wandelaars en fietsers.

Het kruis en omgeving wordt onderhouden door de Stichting Kruisen en Kapellen.

De informatie is verkregen van de Stichting Kruisen en Kapellen.



Kapel "t Heiligenhuuske"



Kruis Kogelstraat



Corpus in kruis

Modern kruis aan de Kogelstraat

Tot 1970 stond hier een fraai bakstenen kapelletje. Het raakte in verval en werd afgebroken. In 1982 werd het veldkruis, vervaardigd door de kunstenaar Peter Hermans uit Griendtsveen, hier geplaatst.



MONUMENTJIE VAN VROOMHEID NR. 32

Tekst bij kruis Kogelstraat